

- pagina 7 - Herkerken als kapstok
- pagina 11 - Alpha-cursus: Waar sta jij?
- pagina 12 - Ervaringen van een taalmaatje



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

6e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2022



PINKSTEREN ANNO 2022

Duidelijke taal!

In onze protestantse kerken ligt de nadruk vooral en nog altijd op het gesproken woord. Woorden – het horen – komen op de eerste plaats. Predikanten besteden veel tijd aan preken en ze hopen hiermee te bereiken dat de toehoorders hun leven meer in dienst stellen van Jezus Christus. Hoe groot is het 'rendement' van deze manier van communiceren in onze tijd? Prikkelend gesteld: wie is in onze beeldcultuur en met onze mondigheid nog in staat om langer dan tien minuten geconcentreerd een monoloog aan te horen, in een taal die niet altijd meer aansluit op ons dagelijks woordgebruik?

Predikanten in de protestantse kerken spreken met verschillende benamingen en begrippen over God: God als Vader, God als de Eeuwige, God die alles weet en voorziet, God is in de ander, God is Alles (de kosmos), God die Liefde is, God die de Schepper is ... Of God wordt met omzichtige termen aangeduid: 'Blijf maar zoeken naar God, beschouw God als een eeuwig geheim.' Binnen onze kerken is dat allemaal mogelijk, niemand die exact weet te duiden hoe God zich manifesteert. Veelkleurigheid noemen we dat.

Waarom wordt er zo weinig over het geloof gecommuniceerd?

Lang niet iedereen is echter in staat om die veelkleurigheid als een feit, of als een uitdaging te

zien. Het geloofsgesprek wordt dan maar gemeden, uit angst om elkaar te kwetsen of om aan het twijfelen gebracht te worden. Of, ook dat gebeurt: men wil het eigen gelijk opleggen aan een ander. Daardoor wordt een goede communicatie verstoord. Geloof, dat vroeger met de papelep is ingegoten kan daardoor op losse schroeven komen te staan. Goed doen, dat kun je ook wel zonder de kerk ... En dan haken mensen af. Onze manier van communiceren in de kerkdiensten trekt nauwelijks nieuwe leden. Je kunt je afvragen of de dienst niet veelal uitsluitend gericht is op 'insiders', op 'ingewijden', meestal de ouderen onder ons. Maar jongeren willen duidelijke taal, geen kerkjargon, korte preken, eigentijdse muziek en liederen, en de mogelijkheid om mee te praten. Van kinds af aan worden we immers gestimuleerd om vragen te stellen. Het Nederlandse onderwijs is vanaf de kleuterschool gericht op dergelijke mondigheid. In de traditionele kerkdienst is het echter nog steeds vooral éénrichtingsverkeer in een taal, die niet altijd meer verstaan en begrepen wordt.

Houd het gewijde intact

Hoe moeten we dan wel communiceren als kerkgemeenschap over Bijbel en geloof? Stemmen we wel af op de ontvanger? Hoe doen we dat? Zeggen we aan, leggen we op of – en zo hoort het wat ons betreft – wordt het echt

een gezamenlijke tocht? Is en blijft er ruimte voor vragen?

Moet de kerk opnieuw geboren worden?

Belangrijk is dat er begrijpelijk gesproken wordt, maar wel zo dat het geheim, het gewijde er is. Geen jip-en-janneketaal, maar ook geen tale Kanaäns, en zo min mogelijk 'kerkjargon'. In het geloofsgesprek is het belangrijk dat de ander aan jou niet alleen kan horen maar ook kan zien en voelen wat geloven jou doet, hoe het je beweegt. Is de Heilige Geest aanwezig – niet alleen in jouw woorden maar ook in je daden? Er zijn genoeg mogelijkheden om een geloofsgesprek te voeren!

Goede bron voor gesprek

Andere vormen van communicatie zijn natuurlijk wat iedere wijkgemeente en ook de PGZ als geheel doet: communiceren over wat we doen als kerken via wekelijkse nieuwsbrieven, websites van iedere wijkgemeente, de maandelijkse krant *Kerk in Zoetermeer*, het halfjaarlijkse overzicht van het vormings- en toerustingsprogramma in de bijlage Gaandeweg. Maak bijvoorbeeld eens gebruik van wat de schrijver van een artikel in *Kerk in Zoetermeer* aan de orde stelt. Vraag je af wat de auteur beweegt. Zo'n artikel biedt vaak een grote bron van inhoudelijke informatie. Het

zou het vertrekpunt kunnen zijn voor een gesprek met geloofsgenoten. Concreet voorbeeld: in het openingsartikel van ons maartnummer kwamen vier voorgangers aan het woord over het Avondmaal. Een goede bron voor gesprek in de gemeente! Als het gaat om communicatie over en in gesprek zijn met de Bijbel kan daar het 'vertalen en vertolken' ervan aan de orde komen. Nieuwe vertalingen die aangepast zijn aan het taalgebruik van deze tijd en soms zorgen voor verrassende ontdekkingen, naast het vertrouwde van oudere vertalingen met gedeelten die je nog bijna woordelijk kent (lees het artikel van Kees Wesdorp op pagina 3). Beide hebben waarde. Vraag je eens af: hoe gaan we ermee om, hoe ga ik zelf ermee om?

Het geloof 'doen'

En hoe moeten we dan verder als kerk? De landelijke koepelorganisatie Protestantse Kerk in Nederland heeft, zoals we ook in Zoetermeer hebben ervaren, alweer zo'n zeven jaar geleden een vernieuwingsbeweging ingezet: pioniersplekken, kleinere geloofsgemeenschappen, gericht op nieuwe vormen van kerk-zijn. Met de focus op diaconaat, zingeving, missionair zijn en vooral het geloof 'doen' en er niet meer zoveel woorden aan wijden. Wij denken dat Halte 2717 in Buytenwegh, de Pelgrim in het Dorp en Perron in Oosterheem daar zeker mee bezig zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de Alpha-cursus, een combinatie van maaltijd en kring over Bijbel en geloof, die regelmatig gegeven wordt (zie het artikel van Timo Hagendijk op pagina 11 in dit nummer). 'Back to the Basics' was de ondertitel van de nota 'Kerk 2025' over de toekomst van de protestantse kerken in ons land. Daarop aansluitend pleitten Rammelt Meijer en Peter Wierenga in 2020 in het boekje *Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen*

voor een concrete vernieuwingsbeweging binnen onze kerken. 'Herkerken' poogt de focus op de eredienst binnen onze kerken te verleggen naar waar het werkelijk omgaat: je naasten liefhebben zoals jezelf en daarnaar te handelen. In het boekje *Herkerken* wordt gepleit voor kleinere geloofsgemeenschappen, waar in een voor iedereen duidelijke taal met elkaar wordt gecommuniceerd. Ook vanuit de bron, de Bijbel, en zeker als die in een duidelijke hedendaagse vertaling is uitgebracht. In kleinere geloofsgemeenschappen kun je elkaar immers beter en vaker inspireren om christelijk te handelen.

Geïnspireerd raken door de Heilige Geest, dat doe je samen!

Geïnspireerd raken door de Heilige Geest, dat doe je samen! Zie het Pinksterverhaal uit Handelingen 2, waarin feitelijk de christelijke kerk wordt geboren. Je raakt elkaar, in de interpretatie van de boodschap die Jezus Christus ons bracht. Daar is een goed geloofsgesprek voor nodig in een duidelijke taal. In het februarinummer van 2021 stond een uitgebreid artikel over 'Herkerken'. Het lijkt ons erg zinvol dat kerkenraden en anderen dat in eigen kring aan de orde te stellen!

• Jan Blankespoor en Joke Westerhof



LEZERSREACTIE

En u?

Nieuwe vraag bij het thema 'Duidelijke taal':

Hoe bereiken we elkaar?

Mail uw reactie vóór 8 juni naar lezers@kerkinzoetermeer.nl

Wanddoeken in De Regenboog van Corrie van Eijk-Docter. Zie pagina 4 de rubriek Kunst in de kerk.

MONDIAL MOUVERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiskwint
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archieffopslag

Goudstraat 51
 2718 RD Zoetermeer
 Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
 Internet: www.henneken.nl

ERKENDE VERHUIZERS
ZORG VERHUIZER 2013

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
 DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
 T (06) 371 55 371
 E contact@vanderkrukconsultancy.nl
 I www.vanderkrukconsultancy.nl

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
 UITVAARTVERZORGING
 Hoekeindseweg 61
 Bleiswijk
 www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
 079 - 342 60 70

Redactie.AMG
 JOURNALISTIEK BUREAU
 A.M. van der Giessen-van Velzen
 (079) 3 522 519
 Redactie.AMG@online.nl

**ZEKER VAN VAKWERK
 ZEKER VAN DORP**

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu
VAN DORP
 MET KENNIS EN RESPECT

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

D van Dongen
 Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
 079 - 343 43 03
 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
 Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
 Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
 079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

Bedrijfsruimte te huur in Pijnacker:
 2000m² bedrijfsruimte met 300m² kantoor- en 3000m² buitenruimte en 3000m² nieuwbouw mogelijk.

Tevens te huur in Zoetermeer:
 700m² kantoorruimte op 1^{ste} etage. Naar eigen inzicht te renoveren en in te delen.

Tevens te huur in Ede:
 Bedrijfsunits +/- 200m²

Voor info bel Jan 06 - 53 277 242

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
 Tel: +31 (0) 79 316 33 20
 GSM: +31 (0) 6 53 277 242
 E: jan.konijn@solcon.nl
 te Oud-Soetermeer

De fiets van Oud-Soetermeer

inclusief gratis ondernemersadvies!

ichthus boekhandel
 bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
 2712 AM Zoetermeer
 079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Schoonheidssalon Azora
 natuurlijke schoonheid

- Schoonheidsbehandelingen
- Duo behandelingen
- Aangesloten bij ANBOS en Provoet
- (Diabetisch) pedicure
- Shellac CND
- Microneedling
- Diverse specialisaties

Balthasarschans 9
 2728 EP Zoetermeer
 079 341 43 05
 info@salonazora.nl
 www.salonazora.nl

Gebroeders Hurman
 een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Huurman
 Bouwbedrijf | Gebroeders

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhurman.nl

De Goede Herder

Hospice - Elim
 MOERKAPELLE

Scan de QR-code om een kijkje te nemen in het hospice.

Wilt u meer weten over een verblijf of vrijwilligerswerk in het hospice?
 079 820 0881 www.hospice-elim.nl

Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste levensfase.

COOKING FOR LIFE
 workshops & advies

THEMATISCHE KOOKWORKSHOPS
 ADVIES AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN GEZELLIG (LEREN) KOKEN MET FAMILIE EN VRIENDEN
 KOOKDEMO OP LOCATIE

Cooking for Life staat voor een gezonde, plantaardige en duurzame keuken. Dit betekent dat ik met de seizoenen en met producten overwegend uit onze klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot de invloed van voeding op onze gezondheid is. **Wil je het zelf ervaren? Bekijk mijn aanbod en meld je aan!**

Meer info op **WWW.COOKINGFORLIFE.NL**

PHOTO'S by Leonie

info@photosbyleonie.nl
 06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

PATERNOTTE
 UITVAARTZORG

“Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”.

079 - 303 22 03
 24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
 www.paternotteuitvaart.nl
 info@paternotteuitvaart.nl



Het belang van Bijbelvertalingen

In het Pinksterverhaal horen we dat de mensen in hun eigen taal over de grote daden van God hoorden. De Heilige Geest stelt er blijkbaar belang in dat de goede boodschap verstaanbaar wordt overgebracht.

Al op de Pinksterdag wordt het principe vastgesteld dat het Woord van God niet in het Hebreeuws en Grieks moet blijven worden overgebracht, maar dat het moet klinken in de taal waarin de mensen geboren zijn, de moedertaal. Als ik dit principe op juiste wijze heb verwoord, betekent dit dat de Bijbel telkens opnieuw vertaald dient te worden in verstaanbare eigentijdse taal. De tijd verandert, de taal ontwikkelt. Welke is de dan beste Bijbelvertaling? De nieuwste? Misschien niet. Uitgaande van het principe is die Bijbelvertaling de beste die door u als lezer het beste begrepen wordt.

Telkens opnieuw vertalen in verstaanbare eigentijdse taal

Objectief blijft de Statenvertaling de beste, maar niet voor niets wordt die Bijbeltaal het 'Nederbreeuws' genoemd. De vertaling bleef dicht bij de grondtekst, maar het Nederlands van toen is moeilijk en wordt vandaag niet meer gesproken. De groep mensen die de oude Statenvertaling leest wordt kleiner en de roep van hun jongeren om een eigentijdse vertaling wordt sterker. De Herziene Statenvertaling die eind 2010 verscheen is een project geweest om de komende generaties in verstaanbaar Nederlands bij deze vertaling te houden. Men is bij de grondtekst gebleven die de Statenvertalers toentertijd gebruikten. Daarover is discussie, maar dat is een hoofdstuk apart.



'Als ik naar de foto kijk, zie ik het vuur van Pinksteren: de rode hemelgloed die de aarde raakt voordat de avond valt.'
Foto: Avondlucht bij Reeuwijk, Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

Kostbare woorden

De lezers van de NBG'51 die niet de overstap naar de Nieuwe Bijbelvertaling (2003/2021) maken doen dat omdat ze bepaalde kostbare woorden missen. Zoals 'goedertierenheid'. Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord *chèsèd*, dat een breed palet van betekenissen heeft: van plichtsgetrouwheid tot goede gezindheid, liefde en gunst.

De generatie van nu, die niet weet wat goedertierenheid is, krijgt met de Bijbel in de taal van deze tijd vooral de woorden 'liefde' en 'trouw' te lezen. Daar is niets mis mee. De Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 is een grote verbetering ten opzichte van de NBV uit 2003. Er is goed over nagedacht en in goed leesbaar Nederlands is nog consequenter aan de grondtekst recht gedaan.

Er kan veel vóór en veel tegen vertalingen gezegd worden, zoals de Bijbel in Gewone Taal. Maar als mensen daardoor God leren kennen en een relatie van geloof en vertrouwen met Hem hebben, dan voldoet elke versie aan het criterium van de Heilige Geest. Toch?

• ds. Kees Wesdorp
PREDIKANT OUDE KERK

VAN DE REDACTIE

Pinkstergloed

Denkend aan ... de Pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2, die in zijn betoog gloedvol verhaalt van de grote en machtige daden van God ... de verbazing van de toegestroomde mensen die hen horen spreken, ieder in hun moedertaal ... het openingsartikel van deze krant dat oproept tot duidelijke taal vanaf de preekstoel en in de communicatie onderling ... de zo behulpzame leestekens die de Perspectief-bijdrage op de achterpagina aanreikt ... de geloofstaal van liedtitels en -teksten waar de Kerkmuziek-column over spreekt ... de kringgesprekken en appgroepen die gemeentelieden met elkaar verbinden ..., raak ik vol van iets wat ik alleen maar kan aanduiden als elan, als geestdrift, als Pinkstergloed van boven, zoals op de foto hiernaast is verbeeld. Alles wat gesproken, geschreven, getekend, gezongen, gedrukt wordt, vraagt om ontvankelijkheid. Als je spreekt vanuit je hart, komt het zeker over. Als je luistert met je ziel, komt het hoe dan ook binnen. Als dat geen Pinksteren is.

Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blaren van de bomen kouten met malkeer gezwind, baren in de stromen klappen luide en welgezind, wind en wee en wolken, wegelen van Gods heiligen voet, talen en vertolken 't diep gedoken Woord zo zoet ... als de ziele luistert!

Guide Gezelle
(1830-1899)

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE



1 Korinthe 13:4

De liefde breidt haar gemoed uit, zij toont zich liefderijk; de liefde: niet na-ijvert zij, [de liefde]: niet pronkt zij met ijdele dingen, niet blaast zij zich hoogmoedig op.
Letterlijk uit het Grieks

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen.
Statenvertaling (SV)

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praat niet, zij is niet opgeblazen.
Nieuwe Vertaling 1951 (NBG'51)

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig.
Herziene Statenvertaling (HSV)

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Bijbel in Gewone Taal (BGT)

De liefde heeft lange adem, goedertieren is de liefde, niet afgunstig, de liefde praat niet, blaast zich niet op.
Naardense Bijbel



KIJK

KERKDIENTEN MEI-JUNI

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website **PGZOETERMEER.NL** en onze website **KERKINZOETERMEER.NL**

Gemeente	Zondag 1 mei - 'Misericordia Domini'	Zondag 8 mei - 'Jubilae'	Zondag 15 mei - 'Cantate'	Zondag 22 mei - 'Rogate'	Zondag 29 mei - 'Exaudi'	Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag	Zondag 12 juni - 'Trinitatis'	Zondag 19 juni	Zondag 26 juni
 WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: Mw. ds. B.E. Lamain 't Woudt/Den Hoorn	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp Wesdorp Dienst met ICVG-Bijbelclub	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	09.45 uur: Ds. C.H. Wesdorp Met Cantorij Oude Kerk	10.00 uur: Ds. J. van Walsum Poortugaal	09.45 uur: Ds. C.H. Wesdorp Gezinsdienst met Oude Kerk Combo	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp Heilig Avondmaal 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp Voortz.en dankz.	10.00 uur: Ds. J. Verboom Gouda	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp Afsluiting seizoen
 WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	10.00 uur: Mw. P. Vossegat-de Bruin	10.00 uur: Ds. K. Holwerda Amsterdam	10.00 uur: Ds. A. Sterrenburg, Voorburg 15.00 uur: Ds. P. Wattel Bevestiging en intredediens ds. Jan en Els van der Wolf-Kox	10.00 uur: Ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur: Mw. J. van der Vis Aarlanderveen	10.00 uur: Ds. J.T. van der Wolf en mw. ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur: Ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur: Mw. ds. E. van der Wolf-Kox Maaltijd van de Heer	10.00 uur: Ds. J.T. van der Wolf
 WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk Oosterheemlein 320, 2721 ND T (079) 342 50 90 W oosterkerkzm.nl	09.30 uur: Ds. B.E. Weerd Papendrecht 17.00 uur: Ds. L.L. van den Dool Broek op Langendijk	09.30 uur: Ds. D. Hoolwerf Stellendam 17.00 uur: Ds. P. Baas Hart4U-dienst	09.30 uur: Ds. P. Baas Voorbereiding Heilig Avondmaal 17.00 uur: Ds. N.M. Tramper Zeist	09.30 uur: Ds. P. Baas Heilig Avondmaal 17.00 uur: Ds. P. Baas Voortz.en dankz. Heilig Avondmaal	09.30 uur: Ds. J.J. van den End Oudewater 17.00 uur: Ds. B.E. Weerd Papendrecht	09.30 uur: Ds. P. Baas 17.00 uur: Ds. C. Blenk Den Haag	09.30 uur: Ds. P. Baas 17.00 uur: Timo Hagendijk, Hart4U-dienst	09.30 uur: Ds. J.A. van den Berg Amersfoort 17.00 uur: Ds. P. Baas	09.30 uur: Ds. P. Baas Heilige Doop 17.00 uur: Ds. G.M. van Meijeren Zeist Hart4U-dienst
 WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	10.00 uur: Prop. J. Mulder Nijkerkerveen	10.00 uur: Ds. W.L. Pera Leersum 12.00 uur: Mw. A. Lodder Chagall-viering	10.00 uur: Mw. ds. S.C.B. Hermanus-Schröder Zoetermeer	10.00 uur: Ds. R.L. Algera Heilige Doop	10.00 uur: Mw. A. Lodder Kerk-Schooldienst	10.00 uur: Mw. A. Lodder	10.00 uur: Mw. ds. L.H. van Rouendal Houten 12.00 uur: Johan Roest Chagall-viering	10.00 uur: Ds. R.L. Algera Maaltijd van de Heer	10.00 uur: Ds. C. Bregman Soest Met doventalk
 ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur: Ds. K. van Klaveren		10.30 uur: Mw. ds. K. Magnée-de Berg Gouda		10.30 uur: Mw. ds. M. van Zoest Zetten	10.30 uur: Ds. K. van Klaveren		10.30 uur: Mw. ds. M.M. Kwant Bodegraven

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant versijnt tien keer per jaar.

6e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2022

Redactie

Wim Bal, Jan Blankespoor, Willy van den Bosch, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Rein Algera, Hans van der Bilt, Joost Boogaard, Jaap van der Giessen, Timo Hagendijk, Marjolijn van der Haven, Peter van Holten (strip), Jan van der Linden (kerkdiensten), Hans van Oort, Theo Poot (cartoon), Arie Vooijs (muziekcolumn), Jeroen Verhulst, Willem Vermeulen, Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie), Kees Wesdorp

Kopij juli-augustus

Kopij over 1 juli t/m 31 augustus – let op: weer voor twee maanden dus – graag insturen woensdag 8 juni. Het zomernummer 2022-06 zal verschijnen op woensdag 29 juni.

Bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt aan lezers voor de zomer een vrijwillige bijdrage gevraagd, over te maken naar **NL15 RABO 0373 7337 04** t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad. De richtprijs is € 22, meer of minder mag natuurlijk ook. Hartelijk dank.

Kerkelijk Bureau

Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS
T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?

E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Ook adverteren?

Bekijk onze advertentierieven en neem contact op over de mogelijkheden!
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

Zondag 8 mei 10.00 uur	Ons Honk Halte 2717 • Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT Dhr. Wolter Smit <i>Maandelijkse dienst voor doven</i>
Zondag 15 mei 10.30 uur	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR Ds. J.W.B. Matahelumal
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag	09.30 uur Oosterkerk Ds. P. Baas 10.00 uur Oude Kerk Ds. C.H. Wesdorp 10.00 uur De Regenboog Mw. ds. E. van der Wolf-Kox
Zondag 29 mei 10.00 uur	Ons Honk Halte 2717 • Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT Dhr. Hendrik Stevens <i>Maandelijkse dienst voor doven</i>
Zondag 12 juni 10.00 uur	Ons Honk Halte 2717 • Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT Ds. R.L. Algera <i>Maandelijkse dienst voor doven, Maaltijd van de Heer</i>
Zondag 19 juni 10.30 uur	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR Mw. W. van Hengel

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK

Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD
T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • Vrij di
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba: Ria Kamp • T (079) 361 03 18
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61
E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Ambulant predikant ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: dinsdag en donderdag
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Scriba E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Scriba Frits van Meijenfeldt
T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

GEMEENTELEDEN PELGRIMSKERK

Waarnemend predikant ds. Peter Wattel
T 06-5344 8911 • E ds@peterwattel.nl
Beheerder Gerda Griffioen
Wijkgebouw 't Centrum
Frans Halsstraat 1 • T 06-2497 5092
E beheerderpelgrimskerk@gmail.com

GEMEENTELEDEN DE OASE

Ambulant predikant ds. Marjan Zebregs
E m.zebregs@protestantsekerk.nl
T 06-2810 3371 • **Werkdag:** donderdag
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06-2156 5723 • E beheerdervandeoase@gmail.com

GEMEENTELEDEN DE REGENBOOG

Waarneming pastoraat Wil Bettenhousen-Baak
T (079) 361 33 65 / 06-1716 2619
E wil.bettenhousen@gmail.com

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant ds. Pieter Baas
Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143
E predikantosterkerk@gmail.com
Vrije dag di-middag, do-middag en zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp
T 06-2473 5383
E cdivandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com



Perron Centrum • Oosterheemlein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen di t/m vr • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR
Missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr
T 06-1165 3972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl

Halte 2717
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06-8263 7362
E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl

De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

PERRONMEETINGS

Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemlein 320, 2721 ND om 11.30 uur elke zondag
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum	Spreeker
1 mei	Timo Hagendijk m.m.v. ?
8 mei	Gerben Bremmer
15 mei	Timo Hagendijk en ds. P. Baas
22 mei	Arie de Wit
29 mei	Jaron Jongeneel
5 juni	Timo Hagendijk
12 juni	Nico van Splunter
19 juni	Arte Havenaar
26 juni	Ds. P. Baas

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
6 mei	15.30	Drs. E. Leune
13 mei	15.30	Ds. Arrie Mak
20 mei	15.30	Zang o.l.v. Johan van Oeveren
27 mei	15.30	Mw. W. van Hengel
3 juni	15.30	Nicolaasparochie
10 juni	15.30	Drs. E. Leune
17 juni	15.30	Mw. M. van den Boomgaard
24 juni	15.30	Zang o.l.v. Johan van Oeveren

KUNST IN DE KERK

De rode levensader 'draagt'



Boven elk van de twee zijraampartijen van Kerkelijk Centrum De Regenboog hangt een wandkleed met kleurbanen, gemaakt in 1999 door Corrie van Eijk-Docter uit Drachten. De twee kleden geven een landschap weer, met kleurbanen in een hoek van 45°. Op het linker kleed van links onder naar rechtsboven in de kleuren roodpaars tot warm geel, op het rechter kleed van rechts onder naar linksboven in de kleuren koel geel naar blauwpaars.

Als je in gedachten de banen doortrekt, vormen ze een boog over het liturgisch centrum heen. Tot aan de uitbreiding van de kerk in 2002 – nodig vanwege het samengaan van de Hervormde en de Gereformeerde wijkgemeente in Rokkeveen – hingen de wandkleden dicht bij elkaar dan nu en was dat duidelijk te zien.

Corrie van Eijk-Docter schrijft in de toelichting op haar ontwerp dat een rode levensader het landschap 'draagt'. Het groen tot goudgeel staan voor het leven uit de aarde en het blauw en blauwgrijs voor water en lucht, onontbeerlijk voor het leven. Op het linker kleed zien we de vredesduif met de olijftak, op het rechter kleed rode contouren die verschillende interpretaties kunnen hebben. De kunstenaar dacht zelf aan: vlammen, de Heilige Geest, spiritualiteit, dankoffer, drie-eenheid en lopend vuurtje.

• Tekst en foto's: Willy van den Bosch-Tieman
Met dank aan Tini Droppert-Kranenburg en Wil Bettenhousen-Baak



UITGELICHT

Zie voor de complete agenda en uitgebreide beschrijving Gaandeweg deel II en kerkinzoetermeer.nl/agenda!



11 MEI

'Rondje Ararat'

OOSTERKERK • Op woensdag 11 mei houdt ds. Wim de Bruin uit Bleiswijk voor de Groene Senioren een presentatie over een rondje om de berg Ararat, Oost-Turkije, Georgië en Armenië.

Iedereen is welkom, neem burens/vrienden/kennissen mee. Vanaf 12.00 uur inloop. Om 12.30 uur beginnen we en de middag duurt tot uiterlijk 17.00 uur.

kosten presentatie en maaltijd € 15; alleen presentatie met hapje en borrel € 5; aanmelden T 06-1149 4890 E nico.geleijnse@gmail.com

15 MEI

Bevestiging ds. Els en Jan van der Wolf-Kox in Zoetermeer-Zuid

Op zondag 15 mei worden ds. Els en Jan van der Wolf-Kox door ds. Peter Wattèl bevestigd als predikanten van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. De cantorij en de band Question Mark zullen een muzikale bijdrage leveren aan de intrededienst. Van harte welkom bij deze feestelijke dienst die om 15.00 uur begint in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Nathaliegang 263.



19 MEI

'Getrouwd zijn is de hemel niet'

OOSTERKERK • Op donderdag 19 mei komt Annemarie van Heijningen, bekend van haar boeken en columns, naar de Oosterkerk. Zij weet op een prikkelende, eerlijke en luchtige manier wezenlijke thema's bespreekbaar te maken. Zo ook in haar boek *Getrouwd zijn is de hemel niet*. De 19e zal het gaan over liefde en relatie, over het huwelijk met zijn mooie en lastige kanten. Ben je getrouwd, recent of al jarenlang, of heb je trouwplannen, dan is dit een hele mooie avond om te investeren in elkaar en in jezelf.

20.00 uur, vrij toegankelijk voor iedereen; Oosterheemplein 320



30 MEI

'Mahler en de opstanding der doden'

OUDE KERK • Het machtige gegeven van Pasen wordt heel indringend als het op muziek wordt gezet. De Weense componist Gustav Mahler heeft daar een grote symfonie over gecomponeerd. Mahler is in zijn muziek veel met de werkelijkheid van de dood bezig geweest, maar ook met de opstanding. Op een tekst van Friedrich Gottlieb Klopstock heeft hij muziek gemaakt, die onovertroffen mooi en heerlijk is: zijn Tweede Symfonie 'Auferstehung'. De tekst lezen wij en de muziek beluisteren wij. Welkom op een avond met geweldige muziek!

20.00 uur, De Herberg Oude Kerk, Dorpsstraat 59 E chwesdorp@occidopagus.nl



12 JUNI

Vrouwenviering over 'onze wortels'

ICHTHUSKERK • Op zondagavond 12 juni is er weer een vrouwenviering: waar ben jij geworteld en welke wortels zijn voor jou belangrijk? Zoals altijd zullen er verhalen zijn, liederen en momenten van bezinning. Let op: de viering begint om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur ben je welkom voor een kopje thee. Na afloop is er soep en brood (tegen een kleine vergoeding). Waar is nog een verrassing: wordt het binnen in de Ichthuskerk, Parkdreef 258, of buiten? Lijkt dit je mooi? We ontmoeten je graag 12 juni!

Jannie van Maldegem T 06 3755 7355



ZUID (DE REGENBOOG)

► (G)een blad voor de mond

Gesprek over de actualiteit met de krant in de Hand.

Voor mei: mail naar ton.verheijke@live.nl; 30 juni, 20.00 uur, De Regenboog

OOSTERKERK

► Senioren Bijbelkring

Elke keer een Psalm bij de stormen in het leven.

10 mei en 7 juni, 10.30-12.30 uur, Oosterkerk E predikantooosterkerk@gmail.com

► Vrouwenontmoetingsochtend

Naar de pluktuin.

12 mei E cdvandongp@hotmail.com

► Kring 'Eenvoudig leven'

Bijbelstudies over goed leven en handvatten voor een duurzame(re) levensstijl

31 mei en 28 juni, 20.00 uur, Oosterkerk E predikantooosterkerk@gmail.com

► Jongerenbijbelkring BASE

Voor 20- tot ± 33-jarigen. Eens in de twee weken op woensdagavond.

19.45 uur in The Choice, Nassaulaan 1; Arthur Oosterom T (079) 331 01 81

OUDE KERK

► Bijbelleeskring Oude Kerk

Elke week lezen we verder in het bijbelboek Openbaring.

11 en 18 mei, 1 juni, 19.00-19.45 uur, De Herberg, Dorpsstraat 59

► Met de Bijbel op de koffie

Over Paulus aan de Korintiërs met een paar spannende onderwerpen.

18 mei, 1 en 29 juni, 10.00 uur, Herberg Oude Kerk

NOORD (ICHTHUSKERK)

► Kring 'Jong en geloven'

Over wat jong zijn en geloven met je doet.

Ichthuskerk, informatie: ds. Rein Algera E algeus@ziggo.nl

► Ouderengespreksgroep

Maandelijks, om te groeien in geloof.

16 mei, 20 juni en 18 juli, 14.00-15.30 uur; T 06-2369 7249 E m.zwaaghaan@hetnet.nl

► Gesprekskring 'De geloofsbril'

Per keer bij te wonen, voor jong en oud.

17 mei, 20.00 uur; Arianne Lodder E kerkelijkwerker@pwzn.nl

Eén jaar Ichthus-app

Marja Frericks: 'Een scala aan directe mogelijkheden'

INTERVIEW • 'De PWZN Ichthuskerk-app komt eraan', schreef toenmalig KiZ-redactielid Fien Meiresonne een jaar geleden in het aprilnummer van *Kerk in Zoetermeer*. Een noviteit op dat moment voor de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Hoe is het de app en zijn gebruikers in dat jaar vergaan?



Marja Frericks is lid van de taakgroep Publiciteit van de Ichthuskerk en vanaf het begin nauw betrokken bij de Ichthuskerk-app. Samen met een team van vrijwilligers met onder andere de projectleider en beheerder zorgt zij ervoor dat de app functioneert. Dit team vertegenwoordigt de gemeente qua leeftijd en taken; zo helpt de app naast ontmoeting en communicatie ook bij bezinning en organisatie. Marja vertelt dat er nu ongeveer 250 leden gebruik maken van de app en dat het aantal nog steeds groeit. Niet alleen jonge mensen zijn enthousiast, de app wordt door gemeenteleden en andere betrokkenen uit alle leeftijds-categorieën gebruikt.



Algemene en informatieve zaken worden ondergebracht onder Mijn kerk. Zo ontstaat interactie, meeleven en meedenken met elkaar op een directe en betrokken manier.

Positiviteit is een belangrijke gedragsregel voor de deelnemers

Positiviteit behoort tot een van de gedragsregels voor deelnemers aan de app. Een goed voorbeeld hiervan was het schrijfproject in de Veertigdagentijd. Leden wordt gevraagd iets te schrijven over een gegeven thema dat past in deze periode. Wat een mooie, open en bijzondere stukjes worden er geschreven en gedeeld en hoe eerlijk zijn de reacties daarop. Ook voor niet-schrijvers prachtig en inspirerend om te lezen. Verschillende doelen van de app zijn hier gerealiseerd: eenvoudig contact leggen, de onderlinge verbondenheid vergroten en elkaar inspireren.

Zijn de vorig jaar gestelde doelen bereikt?

Marja geeft met een volmondig ja het antwoord. Zij geeft aan dat er binnenkort een evaluatie zal plaatsvinden, waarbij samen met Donkey Mobile, het platform van de bouwers van de kerk-app, onderzocht zal worden welke functies veel of weinig gebruikt worden en waar mensen tegenaan lopen. Bekeken wordt of alle mensen in de verschillende groepen bediend worden en of dat beter kan. Duidelijk is dat de werkgroep enthousiast doorgaat met het uitbreiden en waar nodig aanpassen van de app, die informeert en verbindt, communicatie bevordert en leden elkaar laat vinden en kennen.

Marja wil nog kwijt dat het platform 'Petrus' van de Protestantse Kerk in Nederland een belangrijke inspiratiebron is voor de medewerkers van de app-groep. 'Petrus' – vindplaats van geloof, hoop en liefde – omvat naast een magazine, een online platform en een wekelijks tv-programma. Samen met de experts van Donkey Mobile, geïnspireerd door de mensen van 'Petrus' en aangemoedigd door de deelnemers aan de Ichthuskerk-app hopen Marja en haar groep contact te houden en te blijven communiceren.

• Hanneke Lam

Scipio-app in de Oosterkerk

MOBIELE APPLICATIE • De Oosterkerk gemeente heeft in januari 2022 de Scipio-app in gebruik genomen. Een nieuwe manier om de communicatie binnen de gemeente te ondersteunen. Zo'n 250 leden hebben de app geïnstalleerd.



De app Scipio is een moderne mobiele applicatie voor snelle en doelgroepgerichte communicatie binnen de Oosterkerk-gemeente. We gebruiken Scipio om leden te informeren en om de gemeente te organiseren. Zo sturen ds. Pieter Baas en missionair werker Timo Hagendijk regelmatig een korte vlog over de dienst van de komende zondag. Gemeenteleden kunnen nu ook zelf onderling communiceren binnen (besloten of open) groepen. We wisselen tips uit of bieden elkaar de helpende hand. Een oproepje is zo geplaatst!

• Ledenlijst

De ledenlijst in de app is gekoppeld aan het edenregistratiesysteem en blijft daardoor altijd actueel. De privacy is goed geregeld: gemeenteleden kunnen zelf bepalen welke gegevens zij willen tonen en de contactgegevens aanvullen met andere informatie, zoals beroep, hobby's, een foto. Alleen gemeenteleden

die bij de app aangesloten zijn kunnen dit gemeenteboek inzien.

• Groepen

De communicatie heeft veel weg van het communiceren met elkaar via sociale media als WhatsApp en Facebook. Er kunnen groepen aangemaakt worden, waarbinnen gecommuniceerd kan worden. Ook is het mogelijk daar foto's, audiobestanden en video's te delen. Zo is er een groep met alle gemeenteleden, maar ook groepen met enkel leden van een bijbelkring of een commissie. Iedereen kan zich aanmelden voor de groep die hij of zij wil. En iedereen kan een groep starten.

• Agenda

De agenda laat zien welke activiteiten er gepland zijn en, via een koppeling met onze site, welke zalen verhuurd zijn.

• Collecte

Het is ook mogelijk gebruik te maken van de collecte-functionaliteit binnen de app.



Maar binnen de Oosterkerk hebben wij al langer heel goede ervaringen met de app Givt; daarom hebben we besloten om niet via Scipio te collecteren.

• Jeroen Verhulst

LID TAAGROEP COMMUNICATIE EN WEBMASTER

14 MEI
Afscheidsfeest van De Oase



Op zaterdag 14 mei nemen we op een feestelijke manier afscheid van kerkgebouw De Oase in Meerzicht, nu we samen met de Pelgrimskerk en De Regenboog één protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid geworden zijn. Iedereen is welkom! U kunt binnenlopen vanaf 14.00 uur en het feest duurt tot 18.30 uur met tot slot een pannenkoekenmaaltijd. Er is een kennistest van oude en recente geschiedenis van de wijkgemeente in Meerzicht en kerkelijk Zoetermeer, en een beetje bijbelkennis is ook handig. Er is koffie, thee en gebak, we ontmoeten elkaar uit wijk en wijkgemeente, oud-predikanten zullen er zijn, er is muziek en er zijn foto's. We verheugen ons erop elkaar eindelijk weer in levenden lijve te ontmoeten.

Mary Lemmers T (079) 351 47 19 en Tineke van Goeverden
E tvangoeverden@casema.nl

17-18 JUNI
Nacht van Gebed voor Vervolgde Christenen
Locatie: Oosterkerk.
Tijd: vrijdagavond 17 juni 22.00 uur t/m zaterdagmorgen 18 juni 6.00 uur.
Medewerking: Hart4U-band.
Tot besluit: ontbijt tot 7.00 uur.
Voor het ontbijt opgeven:
E p.j.van.daalen@casema.nl
T 06-5138 6546



GELOOFSBELIJDENIS

Zie Zijn kerk,
gezegend door de eeuwen heen
Waar de heiligen
Zijn grote naam aanbidden
Kijk omhoog en zie de Koning,
onze hoop
Hoor hoe Zijn gemeente
nu Zijn naam belijdt:

Refrein:
Ik geloof in God de Vader
Ik geloof in God de Zoon
En in de Heilige Geest
Hij, gekruisigd en begraven
Neergedaald tot in de hel
Maar na drie dagen opgestaan

Zijn gemeente zingt: Amen, Amen
Zijn gemeente zingt: Amen, Amen

Uit: Geloofsblijdenis Hart4U-band,
Demelza van Daalen-Hak

Communiceren – hoe dan?



KERK EN CONTACT • Tijdens de coronapandemie is gebleken hoe belangrijk het is dat mensen elkaar zien, horen en spreken. Met andere woorden, dat we kunnen communiceren. 'In het echt' – fysiek, zoals we dat zijn gaan noemen – komt dat het best tot zijn recht. Maar toen dat niet kon bleken andere, reeds bekende media prima vervangers. In de kerken is van die mogelijkheden en hun creatieve variaties eindeloos veel gebruik gemaakt. Sommige zijn blijvertjes, andere zullen verdwijnen of worden al niet meer gebruikt. Over welke communicatiemiddelen hebben we het?

Veel kerken en gemeenten hebben een werk- of taakgroep communicatie met een omvangrijk pakket. Het lijkt er vaak op dat zij in eerste instantie de zorg hebben over een goede, duidelijke en overzichtelijke website. Daarop zijn weer verschillende communicatiemogelijkheden te vinden, zoals de wekelijkse nieuwsbrief of zondagsbrief. Soms wordt dit medium zowel op papier als digitaal aangeboden. Het geeft actuele informatie over kerkdiensten, wekelijkse activiteiten, lief en leed van gemeenteleden en andersoortig nieuws. Van de digitale mogelijkheden als Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest wordt ook gebruikgemaakt om gemeenteleden te informeren of bijzondere gebeurtenissen met elkaar te delen.

Dit kan ook heel goed via de kerk-app, een toegankelijk middel dat inmiddels in enkele wijkgemeenten enthousiast ontvangen is en zich steeds meer uitbreidt (zie de bijdragen over de Ichthus- en de Scipio-app op pagina 5).

Niet onderschatten

Naast al dit sociale-mediageweld bestaat er nog steeds het papieren communicatiemiddel, het kerkblad.

Voor Zoetermeer is dat tien keer per jaar een uitgave van de krant *Kerk in Zoetermeer* (lees meer op pagina 8-9). Met maandelijks de bijlage *Gemeentenieuws* bij de kerkdiensten en met pastorale berichten per wijkgemeente voor leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. En voor iedereen, dus alle lezers, twee keer per jaar *Gaandeweg*, waarin de geplande activiteiten in de kerken over en weer over een lange periode gepubliceerd worden. Ook folders, flyers, artikelen in de plaatselijke kranten en andere publicaties mogen niet onderschat worden als het gaat om informatie verstrekken aan de beoogde lezers en het bedoelde publiek.

Het gaat erom elkaar niet uit het oog te verliezen

Hoe belangrijk goede communicatie is zal iedereen beseffen. De vele mogelijkheden tot zenden en ontvangen kunnen bijdragen aan het elkaar niet uit het oog te verliezen, elkaar te informeren en met elkaar te delen. Bellen, een kaartje of elkaar gewoon even aanspreken horen daar ook bij. We houden contact!

• Hanneke Lam



21 EN 22 MEI
Jubileumvieringen in en rond de Pelgrimskerk

Welkom aan iedereen uit alle wijken en alle belangstellenden! In het weekend van 21 en 22 mei wordt gevierd dat de gereformeerde Pelgrimskerk 90 jaar geleden in gebruik is genomen en tot eind januari 2022 een plaats is geweest voor kerkdiensten. Ook vieren de 'kinderen' van de Pelgrimskerk hun jubilea:

- 65 jaar Harmonie- en Fanfareorkest Harpe Davids
 - bijna 65 jaar Oratoriumvereniging Cantate Deo
 - 40 jaar Pelgrimshoeve, begonnen als rommelmarkt op het kerkplein.
- We nodigen allen die zich verbonden voelen en voelen met de Pelgrimskerk, met Cantate Deo, Harpe Davids en de Pelgrimshoeve uit om deze jubilea mee te komen vieren!

Marga Schipper E marga_boven@ziggo.nl T (079) 361 34 03

Zaterdag 21 mei

13.00-16.00 uur Fancy Fair, georganiseerd door de Pelgrimshoeve
13.00-16.00 uur Open Pelgrimskerk met muziek en tentoonstelling

Zondag 22 mei

13.00 uur Lunch in 't Centrum
15.00 uur Pelgrimsdienst met Cantate Deo en Harpe Davids

LEZERSREACTIES

Welke vrouw uit de Bijbel spreekt u het meeste aan?

De Samaritaanse

Een van mijn favoriete vrouwen uit de Bijbel is de Samaritaanse bij de waterput van Sichar, uit Johannes 4. Van haar is geen naam bekend. Eerst is zij heel rationeel: 'Ik ben maar een Samaritaanse ...', later heel emotioneel. Jezus heeft haar overtuigd dat Hij de Messias is en zij wil dat overal doorvertellen ... Ik kan me voorstellen dat ik ook zo gereageerd zou hebben.

• Jan Blankespoor
ZOETERMEER-ZUID

Maria van Magdala

De vrouw die mij het meest aanspreekt, is Maria van Magdala. Vroeg in de ochtend gaat zij naar het graf van Jezus. Een vrouw vol verdriet en als zij bemerkt dat het lichaam van Jezus er niet is, huilt zij. De engelen vragen waarom zij huilt. Degene die Maria aanziet voor de hovenier stelt deze vraag ook, maar vraagt ook naar wie Maria op zoek is. Het is niet de hovenier, het is Jezus zelf en Hij noemt haar naam.

Geweldig moment: 'Maria'.
Meteen weet Maria Wie met haar spreekt: 'Rabboeni', mijn meester. Dit lied past bij haar:
Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.
Opwekking 617

Hij is de Levende! Dit verhaal raakt mij steeds weer.
• Jeanette Rodenburg-van Genderen
OOSTERKERK

Marta en 'de goede vrouw'

Mijn keuze is Marta. Maar vooral 'de goede of sterke vrouw' uit Spreuken 31 vind ik heel mooi. Zij vertegenwoordigt zoveel vrouwen, bijzonder en mooi dat er een heel hoofdstuk over geschreven is. ... Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat haar heel goed af, 's nachts gaat haar lamp niet uit. Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp ...

Spreuken 31:17-20, NBV21

• Marjolijn van der Haven
OOSTERKERK

Ruth de Moabitische

De oproep 'Welke vrouw uit de Bijbel spreekt je het meeste aan?' inspireerde mij bij de opening van de vergadering van de algemene kerkenraad op 6 april. We lazen hoe Ruth durft te kiezen voor het onbekende door mee te gaan met haar schoonmoeder onder het motto 'Uw volk is mijn volk; uw God is mijn God'. En met haar keuze werd zij uiteindelijk de overgrootmoeder van David. Alle wijken van de Protestantse Gemeente Zoetermeer komen deze keuzemomenten tegen. We hebben gebeden om dat met het vertrouwen van Ruth te mogen doen.

• Jaap van den Berg
VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD

Ester

MYN FAVORIETE BYBELVROUW HEET ESTER.
ZY HAD DE MOED OM OP TE KOMEN VOOR DE WAARHEID, TOEN HET EROP AANKWAM.



De Syro-Fenicische

Mijn favoriete is al heel lang een naamloze vrouw, dus niet genoemd in de slinger. De Syro-Fenicische vrouw uit Marcus 7:25-30. Uit liefde en zorg voor haar dochter spreekt zij Jezus aan en spreekt zij Hem zelfs tegen. Door haar komt Jezus op andere gedachten. 'Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.'

Marcus 7:28, NBV21

• Joke Westerhof-Goedvolk
ZOETERMEER-ZUID

Pinksteren 2022: Geen woorden ...



GELOOFSCOMMUNICATIE • Pinksteren is het verhaal van de wonderbare vermenigvuldiging van talen. Er ontstaat in Jeruzalem verwarring en verbazing als vrome Joden van over de hele wereld in hun moedertaal horen spreken over Gods grote daden. Niet in een preek van tien minuten. Maar in een tafereel van alles vervullende wind en iets als vuur en vlammen. Word en Geest.

'Duidelijke taal!', het openings-artikel van Joke Westerhof en Jan Blankespoor, probeert de talige kant van kerk-zijn te duiden. Het artikel bestrijkt een breed palet en hanteert inderdaad een prikkelend en soms wat (te) kort penseel.

Met hoeveel rendement communiceren we in de kerk? En hoe lang mag een preek nog duren in onze beeldcultuur? Slaat de veelkleurigheid in de kerk het geloofsgesprek niet dood? En 'herkerken' we wel genoeg? Vooropgesteld: praten over wat mij beweegt en bezielt en wat het geloof mij brengt ..., mij niet zo gezien. Het valt ook mij niet mee daar woorden voor te vinden. Maar de vraag is of het geloofsgesprek niet te veel geassocieerd wordt met het gesproken woord. Kunnen we onze mondigheid misschien ook niet op een andere manier uiten? Graag voeg ik vanuit mijn perspectief enkele ervaringen toe aan het kleurrijke beeld dat de auteurs van 'Duidelijke taal!' schetsen. En ja, mijn verhaal is wel gekleurd.

Geen woorden, maar... beelden

Ik herinner me de eerste bezinning met de kerkenraad van de Oude Kerk Gemeente in mijn rol als ouderling visie & beleid. Het is mei 2019 en met elkaar maken we een begin met het nieuwe beleidsplan. Stel, de Oude Kerk Gemeente is een dier. Op welk dier lijkt onze gemeente dan?



Met het gesprek wat dan volgt kunnen we de halve ark van Noach vullen. En het levert een mooi lijstje met kenmerken en eigenschappen op van onze wijkgemeente – zowel sterk als zwak – dat aardig lijkt te kloppen! Afgelopen maand hadden we een gesprek over het jeugdwerk in de komende jaren. Nog steeds voor het beleidsplan (want ja, twee jaar corona ...). Uitgangspunt was het thema van Jong Protestant: 'De kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren'. Hoe kun je zo'n avond beter beginnen dan met Lied 84a 'Wat hou ik van uw huis' en een mooi geloofsgesprek daarover.



Vervolgens was de opdracht om jouw ideale kerk te verbeelden. Stel, we zijn tien jaar verder en het is Pasen 2032. Hoe ziet dan onze gemeente eruit? Met (gekleurd) papier, schaar, stiften en plakband levert de creativiteit van de deelnemers een mooie verbeelding – en vervolgens een vruchtbaar gesprek – op over hoe de Oude Kerk over tien jaar een gemeente is van jong en oud, op zondag en de hele week door!



Als je het niet zeggen kunt ... zing het dan

Dus ja, doorgaans gebruiken we veel woorden in de kerk. Hoe zouden we zonder kunnen? Maar mijn pleidooi is ook om verbeelding en non-verbale werkvormen te benutten. Zo zie je opeens andere mensen opbloeien en kan geloven en dienen op een speelse manier ter sprake komen. Beeldtaal als 'Kaarten op tafel' is bijvoorbeeld een werkvorm die altijd werkt om het geloofsgesprek op gang te brengen. En een foto of andere afbeelding op de beamer draagt bij om bijbeltekst, of bijbeluitleg, of andere boodschap te onderstrepen. Een van de aspecten van onze visie is dat de eredienst op zondag en de doorgaande lofzang het hart vormen van de Oude

weg zitten in de gewijde ruimte van de kerk. Ook symbolen en rituelen als de Paaskaars, doopwater, brood en wijn. Wat is het kerkelijk leven rijk! En als ik in mijn Bijbel en Liedboek kijk, hoeveel beelden kom ik daar niet tegen. En poëzie-taal in Psalmen en andere liedteksten.

'Kosketa minua, Henki!'

Een van mijn favoriete Pinksterliederen is Lied 695 'Kosketa minua, Henki!' (Heer, raak mij aan met uw adem). Dit Finse lied reikt mij (beeld)taal aan die me optilt en mij het mysterie van Pinksteren laat beleven.

*Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.*

*Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zeggen ons met uw licht!*

Kerk Gemeente.

De gave van de kerkmuziek maakt onderdeel uit van de identiteit van de gemeente. Zie daar, woord en lied gaan hand in hand. Vocale en instrumentale muziek – zowel 'klassiek' als 'licht' – klinken wekelijks in de Oude Kerk, op zondagmorgen en in andere (muzikale) (avond)diensten. Gesproken taal, beeldtaal, muzikale taal, stilte, eenvoudig-

• Ja@p van der Giessen
OUDE KERK GEMEENTE
OUDERLING-KERKRENTMEESTER,
MET PORTEFEUILLE VISIE & BELEID

Geloofsgesprek

- Zing (of lees) Lied 695 eens op een kringavond, tijdens een gemeentevergadering of als opening van een kerkenraadsvergadering. Of luister naar een opname van het lied.
- Lees de tekst nog eens rustig een tweede keer en wees een paar minuten stil. Overweeg dan voor jezelf: Wat spreekt je aan, wat zegt dit lied jou? Waar heb je vragen bij? Wat betekent het voor jou als gelovige of als twijfelaar, als ambtsdrager, als ...
- Bespreek dan met z'n tweeën wat dit lied bij jullie oproept. Luister naar wat dit met de ander doet. En probeer te verwoorden wat dit lied jou zegt. En verwonder je.
- Zing tot slot met elkaar het lied nog een keer.

Je kunt over deze vorm van geloofsgesprek meer lezen in *Muziek in de ziel* van Maarten Diepenbroek, in: *Van horen zingen. Wegwijs in het nieuwe Liedboek*, 2013.

HERKERKEN ALS KAPSTOK

Terug naar vroeger – of anders verder?

KERK VAN DE TOEKOMST • In de Oude Kerk Gemeente hebben we in de kring 'Kerk-zijn & toekomst' in de periode van maart t/m november 2021 nagedacht over vragen die samenhangen met de toekomst van de kerk. Met een gevarieerde groep gemeenteleden – van dertigers tot zeventiger – zijn we begonnen met de boekbespreking van *Herkerken* in het februari-nummer van 2021 van Kerk in Zoetermeer en hebben daarna het boek zelf gelezen.

Het boek *Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen* (2020) van Rimmelt Meijer en Peter Wierenga schetst een beeld van maatschappelijke ontwikkelingen die ook doorwerken in de kerk. Losheid, individualisme, afnemende betrokkenheid bij de kerk. Ook signaleren de auteurs de primaire focus van kerken op (het streamen van) kerkdiensten en minder op gemeenschapsvorming. En ze beschrijven enerzijds de verwarring en de afwachtende houding en anderzijds de urgentie die gevoeld wordt: Hoe ziet 'kerk na corona' eruit? Wordt het anders? Moet het anders? Of wachten we tot

we weer terug kunnen naar kerk-zijn zoals het vóór corona was?

Uiteenlopende ideeën

In de Oude Kerk Gemeente hebben we in de kring 'Kerk-zijn & toekomst' over deze vragen nagedacht. Na de boekbespreking in *Kerk in Zoetermeer* hebben we het boek *Herkerken* zelf gelezen en besproken wat hiervan de betekenis is voor ons gemeente-zijn. De analyse uit het boek herkenden we, maar hoe je dat vertaalt naar de praktijk, daar lopen de ideeën over uiteen. Het leverde in ieder geval mooie ontmoetingen en (geloofs)gesprekken op, al was het grotendeels online.

Op een Leerhuisavond en op een gemeentevond in september 2021 hebben we vervolgens stilgestaan bij kerk-zijn en corona. Wat betekent de coronatijd? Wat doet deze tijd met ons? Wat missen we, welke pijn en verdriet brengt dit met zich mee? Hoe gaan we verder? Waar maken we ons zorgen over? In de gesprekken ontdekken we ook wat van blijvende waarde is: erediensten op zondag, ontmoetingen in kringen, omzien naar elkaar en naar anderen en het streamen van kerkdiensten.

Alle geleidingen

In het vervolg van deze gesprekken hebben we met elkaar

verder gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. In november 2021 ging het op de gemeentevond over de missie van de Oude Kerk Gemeente: Wat is het eigene van onze gemeente en waarin onderscheiden we ons binnen de PGZ? Welke betekenis heeft het dat we ons belijdend (= confessioneel) noemen? Hoe geven we dat concreet handen en voeten in het leven van alledag? Daarna volgden gesprekken in de kerkenraad over missionair gemeente-zijn en met ouders, jongeren en jeugdwerkleiding over het jeugdwerk in de komende jaren. Steeds was daarbij een inhoudelijke bezinning en geloofsgesprek het uitgangspunt voor de gesprekken.

Terugblikkend is het mooi om te zien dat de thema's uit *Herkerken* en het jaarthema van de Protes-

tantse Kerk 'Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade' bijdragen aan de bezinning op gemeente-zijn in de komende jaren.

• Ja@p van der Giessen
OUDE KERK GEMEENTE
OUDERLING-KERKRENTMEESTER,
MET PORTEFEUILLE VISIE & BELEID



15 mei t/m 6 juni: Actie Vakantietas

De Ichthuskerk-gemeente Zoetermeer-Noord organiseert dit jaar, net zoals verleden jaar, deze zomer weer de Actie Vakantietas: letterlijk een rugzak vol verrassingen voor kwetsbare kinderen. Zo nodig, doet u weer mee?

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Zij kunnen niet, zoals veel van hun vriendjes, op vakantie. Zij moeten zich zes weken lang in de zomervakantie thuis zien te vermaken. En dat is een heel lange tijd om door te brengen. Daarom doen we graag een appèl op uw sociale hart, inspiratie en vrijgevigheid. Wat is er leuker dan deze kinderen te verrassen met een vakantietas vol leuke spulletjes. Het gaat om kinderen in de leeftijd van de basisschool, dus van 4 t/m 12 jaar. De opzet is wel dat we *geen gebruikte spullen, maar nieuw speelgoed* inzamelen. Denk aan tekenmateriaal (kleurtjes, knutselboekjes, stiften, gum schaar, puntenslijper) knuffels, spelletjes, puzzels, schoolspullen of buitenspeelgoed.

Als deze actie uw sympathie heeft, zou u dan voor een bedrag van € 15 à 20 zo'n vakantietas willen vullen en het speelgoed op onderstaande adressen afgeven? De ervaring van vorig jaar heeft ons bewezen dat deze tassen met grote liefde en blijdschap door de kinderen werden ontvangen en gewaardeerd. Maar natuurlijk willen we het speelgoed ook graag bij u komen ophalen. De speciaal aangeschafte lege vakantietassen liggen al klaar om gevuld te worden. Ook bestaat de mogelijkheid om geld te doneren zodat wij zelf de inhoud van de vakantietas kunnen kopen.

Helpt u mee, dan kunnen we een heleboel kinderen blij maken!

• Marijke Bal
DIAKEN ZOETERMEER-NOORD

Uw gift is meer dan welkom via bankrekeningnummer: NL 16 RABO 0373712928 t.n.v. diaconie PGZ Noord o.v.v. 'vakantietas'. Meer informatie over deze actie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas. Wilt u spullen graag afleveren of door ons laten ophalen, neemt u dan even contact op met de organisatoren: Marijke Bal T (079) 341 86 07, Shakespearezijde 14, of Ans de Jonge T (079) 341 01 27, Pitrusvaart 63.

De actie loopt vanaf 15 mei tot 6 juni!



Kerken belangrijk voor campagne JobHulpMaatje



Gelukkig biedt de arbeidsmarkt veel kansen. Toch missen nog veel te veel mensen de boot. Daarin toont de arbeidsmarkt haar grimmige gezicht. Er zijn nog heel veel werklozen. En een groot deel daarvan is niet in beeld bij de overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld, omdat ze geen recht op een uitkering hebben, of over de maximale duur van de WW zijn gekomen, of langere tijd de loopbaan hebben onderbroken, of om nog veel meer redenen bijvoorbeeld van persoonlijke aard. Ook in Zoetermeer gaat het om duizenden personen.

JobHulpMaatje biedt aanvullend op de overheidsvoorzieningen begeleiding aan die werkzoekenden, die ervaren, dat ze zonder een extra steuntje in de rug niet bij die zo verlangde baan komen. Dat doet JobHulpMaatje met daartoe geschoolde vrijwilligers. Zij doen dat in individuele trajecten, in kleine JobGroups en in wekelijkse workshops. Werk is belangrijk voor mensen. De kerken in Zoetermeer zijn belangrijk om mee te helpen werk te vinden voor mensen. Wij zijn dankbaar voor wat we samen al konden bereiken. We willen nog meer. Nu brengt het licht van de lente weer nieuw leven. We hopen dat ons leven weer anders wordt. En we willen de hoop op werk ook nieuw leven inblazen. JobHulpMaatje start daarom vanaf Pasen tot medio juni een campagne om

de werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben uit te nodigen contact op te nemen. Ook de kerken kunnen daarin een functie vervullen. Bijvoorbeeld door werkzoekenden te attenderen op JobHulpMaatje. Ook is er bereidheid op verzoek van de kerken om informatie te geven over JobHulpMaatje. Mogelijk zijn er ook personen in de kerken, die als vrijwilliger willen helpen in het begeleiden van werkzoekenden. We hopen ook nu weer op de medewerking van de kerken te kunnen rekenen.

Zie voor meer informatie W.jobhulpmaatjezoetermeer.nl en neem contact op met Marius Cusell: T 06-4251 8479 E marius@jhm-zoetermeer.nl en Flip Bakker T 06-2468 9649 E flip@jhm-zoetermeer.nl

GESLAAGDE KIJK-EXPOSITIE

Open kerk en krant op tafel

IMPRESSIE • 'Wat een pareltje, waarom wist ik dit niet, ik woon hier al dertig jaar.' 'Is dit een krant van de kerk, echt? Geweldig, wat professioneel!' 'Wat actueel, die prenten, wat een zeggingskracht.' 'Ongelooflijk hoe iemand dat zo vaardig uit zijn pen krijgt.'



Opening op vrijdagmiddag 11 maart 2022 van de expositie 'Kijk - 5 jaar Kerk in Zoetermeer' met cartoons van vaste tekenaar Theo Poot op vijf themapanelen. Wethouder Paalvast van cultuur groeide onder de handen van Theo Poot uit tot cartoon en kon kiezen voor 'Kunst en kerk', een knipoog naar de lokale verkiezingen en het afvalscheiden-referendum. Fotoreportage: Leonie Vreeswijk-Feith www.photosbyleonie.nl

Al voor de officiële opening liepen op vrijdagmiddag 11 maart bezoekers de Oude Kerk binnen, aangetrokken door de kleurige affiches in de stoepborden en de wijd geopende deuren. 'Our colleagues', wezen twee Jemenitische mannen bij het zien van de Droomreis-pret: 'zij over zee, wij over land.' Ze woonden net drie weken in het Coa-Complex A12. Even later sprak ik twee Turkse mannen, die zich al iets beter in

het Nederlands konden redden, over God en kerk en geloven. Zo frappant hoe sprekend en actueel de cartoons en illustraties bleken, ook die van een paar jaar geleden alweer. 'Is dit een kerk? Kunnen we hier bidden?', vroegen drie Oekraïense vrouwen een week later, oma, moeder, dochtertje. Of neem die mensen uit The States, die voorouders op het kerkhof hadden liggen. En die groep Spanjaarden, net zo geïnteresseerd als de losse voorbijfietzers uit 't Woudt, Nootdorp en Zoeterwoude, die verrast afstapten. De mevrouw die de krant altijd meeneemt uit het schap van de boekhandel, of die mensen die niet graag naar de kerk zelf komen maar altijd uitkijken naar de nieuwe krant. Of de vader met zoon die zich vorig jaar had laten dopen en nu de Oude Kerk ontdekte. En die mevrouw die elke zondag verder leest in *Kerk in Zoetermeer*, het is immers een krant voor de hele maand. Veel bezoekers werden getroffen

door de thematiek. 'In goede handen' bijvoorbeeld, de tekening die voorop een novemberbijlage van het katern Gemeentenieuws over gedenken heeft gestaan, deed mensen tranen in de ogen springen. De illustratie 'Een schat aan bijbelverhalen' leverde als je goed keek tien verhalen op en stof voor gesprek. We spraken toevallige bezoekers, spontane kijkers en fervente lezers en het ging over teleurstelling over de kerk van vroeger, kritische vragen over geloven nu, verbazing over de levendigheid in alle wijken van Zoetermeer en hoogte- en dieptepunten uit levensgeschiedenissen. Hartverwarmend, die 250 zo heel persoonlijke ontmoetingen, we hebben het als verrijkend en bemoedigend ervaren. Dank aan jullie allemaal, voor die vijf mooie uitwisselings-weekenden rondom 'Kijk - 5 jaar Kerk in Zoetermeer'.

• Marieke van der Giessen-van Velzen

Reizende expositie

De vijf themapanelen hangen momenteel in de Ichthuskerk. Daarna gaan ze naar De Regenboog en vervolgens naar de Oosterkerk. Ook vanuit omliggende plaatsen is er belangstelling voor de Kijk-expositie. Van de mogelijkheid om prenten en tekeningen als litho te laten afdrukken is ook al gebruik gemaakt. Mail daarvoor naar kizexpo@kerkinzoetermeer.nl of bel met de redactie (zie colofon op pagina 4).

SINDS 1 MAART 2017

Vijf jaar Kerk in Zoetermeer is méér

VERDIEPEND EN INSPIREREND • In het eerste nummer van *Kerk in Zoetermeer*, dat uitkwam op 1 maart 2017, schreef ik: 'Kerk in Zoetermeer is nog veel mooier en beter dan ik me had voorgesteld.' Nu, vijf jaar na het verschijnen van die eerste krant, vind ik nog meer dat *Kerk in Zoetermeer* een blad is waar we als Protestantse Gemeente Zoetermeer trots op kunnen zijn!



Ik kon dat vijf jaar geleden zeggen, omdat ik samen met Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de initiatiefnemer was voor een nieuw orgaan van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Een blad, dat modern en aantrekkelijk oogt en inhoudelijk meer is dan alleen een 'clubblad' dat de leden bindt. Ik kan dat nu zeggen, omdat *Kerk in Zoetermeer* daadwerkelijk meer is dan een 'clubblad'. Méér, omdat er iedere maand een nieuw thema is, waarover beschouwende artikelen van ervaringsdeskundigen tot nadenken uitnodigen. Méér, vanwege de interviews met initiatiefnemers en organisatoren van activiteiten, gerelateerd aan de combinatie van kerk, geloven en maatschappij. En méér, door de vele voorbeelden van *good practice* van hulp aan kwetsbaren in de Zoetermeerse samenleving door lieve, enthousiaste en gedreven mensen.

vele, vele leden die als vrijwilliger actief zijn bij de Voedselbank, bij Jobhulpmaatje, bij de Schuldhulpverlening, bij diaconale activiteiten, bij de inloophuizen, bij de missionaire pioniersplekken Perron Oosterheem, Halte 2717 en De Pelgrim, enzovoorts, enzovoorts. Ze zijn allemaal in de afgelopen vijf jaar in *Kerk in Zoetermeer* aan het woord gekomen.

Kerk in Zoetermeer wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, tenzij men aangeeft de krant niet te willen ontvangen, en iedere belangstellende en geïnteresseerde kan zich aanmelden voor een lezersabonnement van tien nummers per jaar. Daarnaast ligt de krant in bibliotheken, scholen, wijkcentra, zusterkerken, moskeeën en wachtkamers, in totaal op zo'n tweehonderd adressen in onze stad.

Het meest inspirerende dat ik aan kerkelijk werk heb verricht

Vanaf het eerste nummer is Marieke van der Giessen-van Velzen de hoofd- en eindredacteur en Jessica Monker-Koster de vormgever. Twee zeer deskundige en heel enthousiaste vrouwen, zij zijn het 'gezicht' van de krant. Als redactielid vind ik het werk voor de krant het meest inspirerende dat ik in mijn leven aan kerkelijk werk heb verricht. Dat komt vooral door de verdiepende gesprekken die wij in de redactievergaderingen met elkaar hebben. Gesprekken over de uitwerking van het maandthema, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Wij beseffen dat net als wijzelf onze lezers 'veelkleurig' zijn. Dat straalt de krant uiteraard ook uit op een kleurrijke manier. Op naar de volgende vijf jaar *Kerk in Zoetermeer*!

• Jan Blankespoor



Er gebeurt zoveel moois in onze kerken

De redactieleden van *Kerk in Zoetermeer* vinden dat missionair zijn een kerntaak is van onze kerken. Er gebeurt zoveel moois in onze kerken. Denk aan de

Ook elke maand KiZ ontvangen?

Wilt u *Kerk in Zoetermeer* ook elke maand op de mat aantreffen of in de brievenbus vinden? Neem een abonnement! Mail uw naam en adresgegevens naar info@kerkinzoetermeer.nl of kerkbureau@pgzoetermeer.nl of bel met de eindredactie (079) 3 522 519 of het Kerkelijk Bureau (079) 316 82 56. Dan zorgen we ervoor. U krijgt jaarlijks een donatiebrief waarin we vragen om een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag ongeveer € 25 voor tien edities. Doen! www.kerkinzoetermeer.nl

CULTURELE AGENDA Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk

elke woensdag, 12.45-13.15 uur

- 4 mei Ronald de Jong – orgel
Speciaal concert in het kader van Dodenherdenking met een *mystery guest*
 - 11 mei Matteo Costanzi – hobo, Erwin Weerstra – vleugel
 - 18 mei Sophie van Dijk – harp
 - 25 mei Mimou Todo – klavecimbel, Aleksandra Kwiatkowska – viool
 - 1 juni Iddo van der Giessen – orgel, Joram van Ketel – trombone
 - 8 juni Johann Markel – vleugel, Sebastiaan van der Bergh – cello
 - 15 juni Ronald de Jong – orgel en vleugel
 - 22 juni Erwin Weerstra – vleugel
 - 29 juni Antoinette Lammers – vleugel
- Toegang gratis, na afloop deurcollecte. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Zoetermeer, Netwerk Zoetermeer en Gemeente Zoetermeer. W herbergoudekerk.nl*

Piaf), Pigalle (George Ulmer); Suite in d voor clavecimbel (G. Fr. Händel); bekende Italiaanse operamelodieën van Bellini, Donizetti en Verdi; pianosonates van Joseph Haydn; Spaanse dansen (Moritz Moszkowski).



Na de lunch-concert Oosterkerk

Op dinsdag 10 mei spelen diverse musici verzoeknummers van luisteraars: 'Welke muziek sprak het meeste aan het afgelopen seizoen?'

13.00-13.45 uur, Oosterheemplein 320

Regenboogmuziek

25 MEI Violiste Iris van Nuland en pianiste Marianne Boer

Dit duo op viool en piano speelt werken van o.a. Debussy, Schumann, de Sarasate en Prokofjev.



De 19-jarige Iris van Nuland werd op het onlangs gehouden Oskar Back-concours derde prijswinnares en verraste jury en publiek met haar enorme spelvreugde en technisch gemak. In *NRC* stond: 'Houd dit talent in de gaten'. Nu dus al in De Regenboog.

29 JUNI Hermitage Kwartet en altvioliste Anuska Pedano

Het slotconcert van dit Regenboogmuziek-seizoen wordt verzorgd door het Hermitagekwartet, dat in juni 2018 een zeer druk bezocht en succesvol optreden gaf in De Regenboog. Vanavond treden zij op met de jonge talentvolle Zoetermeerse altvioliste Anuschka Pedano.

Voor beide concerten geldt: graag reserveren via de website www.regenboogmuziek.nl. Er is geen kaartverkoop aan de zaal. Entree: € 15, tot 25 jaar: € 5, Zoetermeer Pas: gratis. Kerkelijk Centrum De Regenboog, Nathaliegang 263, 2719 CR Zoetermeer.



Carillonconcerten

12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk

- **7 mei Bevrijdingsmuziek**
Beiaardier: Gijsbert Kok
Liederen uit *Valerius Gedenk-Clanck*: Merk toch hoe sterk, Gelukkig is het land, Slaet op den trommele; songs van Vera Lynn: White Cliffs of Dover, We'll meet again, From the time we say goodbye; liedjes die in 1945 populair waren: Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan; en marsen van John Philip Sousa: The Liberty Bell, Stars and Stripes forever.
- **21 mei Lentekriebels**
Beiaardier: Johan van Oeveren
Een programma met 'bloeiende bloemen': De Bloemenwals, Tulpen uit Amsterdam, Here comes the sun van The Beatles, en meer.
- **4 juni Gevarieerd programma**
Beiaardier: Gijsbert Kok
Franse chansons: La Mer (Charles Trenet), La Vie en Rose (Edith

28 MEI Orgelconcert in Oude Kerk

Zaterdag 28 mei zal Ronald de Jong een orgelconcert geven op het Lohman-orgel en het Breetveltorgel van de Oude Kerk te Zoetermeer. Op het programma staan werken van J.S. Bach, C. Kee, C. Franck en De Jong zelf en voorafgaand aan het concert is er een korte toelichting. Ronald de Jong is sinds 1991 vaste organist van de Oude Kerk. Zijn opleiding heeft hij genoten aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en het Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht. Hij is als docent verbonden aan het CKC te Zoetermeer. Hij is actief als organist, dirigent, componist en beeldend kunstenaar.

Aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur en er is koffie en thee verkrijgbaar. T/m 17 jaar: gratis, 18 t/m 64 jaar: € 10, 65 jaar en ouder: € 7, korting voor donateurs; kaartverkoop (contant) bij de entree. W herbergoudekerk.nl

KERK MUZIEK

Ondubbelzinnig – het Goddelijke Mysterie

Valt het u ook op? Op straat, in het openbaar vervoer? Ik hoor steeds vaker mensen praten in een taal die ik niet versta. Soms lijkt het op Nederlands, maar dan met vreemde woorden. Soms een vorm van Engels. En soms kan ik er geen touw aan vast knopen.

'Zie hoe de mensen heengaan, zeggend: die vreemde woorden zijn niet om aan te horen.'

Dit is de beginregel van Gezang 76 uit het Liedboek voor de Kerken. Ook ons huidige Liedboek staat vol met teksten die lastig of niet te begrijpen zijn:

- 'Dat de weg naar je toekomst' (821)
- 'Met niets van niets zijt Gij begonnen' (602)
- 'Bron van het zijnde' (987)
- 'Taal op de tong' (690)
- 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat' (362)
- 'Uit de schemer van de tijden doemt een oergestalte op' (745)
- 'Delf mijn gezicht op' (789)

Het lijkt erop dat sommige teksten alleen voor ingewijden bedoeld zijn. Dit is geen nieuw verschijnsel. Ook niet in de kerk. Kent u de term 'Tale Kanaans'? Deze taal is sterk verwant aan het taalgebruik in de Statenbijbel, waar veel gebruikgemaakt wordt van Hebreeuwse uitdrukkingen. Een taal die voor buitenstaanders moeilijk te volgen is. In deze editie van *Kerk in Zoetermeer* gaat het over helder taalgebruik. Het is natuurlijk goed om duidelijk te communiceren. Ondubbelzinnig vertellen waar het in het geloof om gaat. Moeten we dan alle cryptische teksten uit de Bijbel en onze liedbundels wegdoen en vervangen door heldere taal? Is God wel te beschrijven met woorden? Of doen we Hem dan tekort? Het is onze eigen onmacht die er voor zorgt dat we terugrijpen naar woorden en uitdrukkingen uit de Bijbel, naar poëzie.

En soms wordt er een tipje van de sluier opgelicht bij het zingen van deze op het oog onbegrijpelijke teksten. Dan ervaar je iets van het Goddelijke Mysterie. Blijven zingen dus!

• Arie Vooijs
MUSICUS EN KIZ-MEDEWERKER



Advertentie

klassieke concerten en zaalverhuur

HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

GETEKEND



Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant.

Bel of mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De KiZ-agenda op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel.

OPEN KERK

Open Oosterkerk

Elke di 13.00-16.00 uur.

Oosterheemplein 320

E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthus

Elke wo 10.00-12.00 uur.

Parkdreef 258

E mail@antonvandijken.nl

Open Pelgrimskerk

Elke wo 10.30-12.30 uur.

(niet in schoolvakanties)

Eerste Stationsstraat 86

E scbhermanus@gmail.com

Open Oude Kerk

Elke vr 14.00-15.30 uur.

Dorpsstraat 59

E jokevanderkrukkrop@gmail.com

Open Lichtzijde

Elke ma 10.30-12.00,

elke do 14.00-15.30 uur.

Broekwegzijde 196

T 06-1322 5946

Open Kompas

Elke di 10.00-12.30 uur

Piet Heinplein 13

T 06-1322 5946



PERRON OOSTERHEEM

Perronmeeting:

elke zondag 11.30 uur

Inloop Fitte Fifties:

elke maandag 10.00-12.00 uur

Ontmoetingslunch:

elke woensdag 12.00-13.00 uur

Inloop 55+:

elke donderdag 16.00-18.00 uur

Wandelclub 55+:

elke vrijdag 10.00-11.00 uur

▶ Perronmeeting

Elke zondagmorgen om – let op – 11.15 uur in de kerkzaal van de Oosterkerk, neem de zij-ingang. Raadpleeg voor uitgebreidere informatie, waaronder de agenda, op de website van Perron Oosterheem.

▶ Ontmoetingslunches

Elke woensdag in de ontvangstruimte van de Oosterkerk.
12.30 uur; € 4 en opgeven bij
Fred Cammeraat T 06-2304 4470

▶ Breiclub

Elke twee weken in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk.
16 en 30 mei, 14.00-16.00 uur;
bijdrage € 1
E tanniejorna@gmail.com

OPROEP

Voedselbank-team Nicolaaskerk zoekt versterking

We zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor het kleinste uitgiftepunt van de voedselbank in Zoetermeer: in de Nicolaaskerk. Het rooster van het team komt momenteel maar met moeite rond. Heeft u op dondermiddag tijd en zin om tussen 14.00 en 17.00 uur het team te versterken? Neem contact!
T 06-4840 4761 of (079) 331 67 16
E annekegouweleeuw@gmail.com

▶ Bidden voor Zoetermeer

Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
Parousiagebouw
De Uitkijk, Wattstraat 64
E h_nebbeling@kpnmail.nl

▶ Gebed vervolgde christenen

- Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, op het Dobbe-eiland.
- Elke tweede donderdag digitaal gebedsmoment via Zoom, 12.05-12.35 uur.
E hanstrapman@planet.nl

GEBEDSMOMENTEN

▶ Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.00-19.45 uur.
consistorie
E leenmanf@xs4all.nl

▶ Oosterkerk
Op woensdag, 19.00-20.00 uur.
11 en 25 mei, 8 en 22 juni
E arjenvantrigt@solcon.nl

▶ Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdagavond, voor kerk en voor Zoetermeer.
E koosje-l@live.nl

OPEN ICHTHUS

4 mei: Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei herdenken wij allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Vrijheid is een groot goed en niet vanzelfsprekend. De oorlog in Oekraïne is daarvan helaas het bewijs. Met een programma vanaf 19.30 uur in de kerkzaal, overgaand in de herdenking op het kerkplein staan we hier in de Ichthuskerk bij stil. Eenieder is welkom om mee te herdenken.

Informatie: Jaap Sneeep E sneep.4kids@gmail.com



INLOOPHUIS ROKKEVEEN

Elke vrijdag in De Regenboog van 10.00-13.00 uur

Middagpauzedienst van 11.30-12.00 uur.

Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur (week voorafgaand opgeven)

	voorganger	muzikale begeleiding	bijzonderheden
6 mei	Matthé Vermeulen	Aad Baak	
13 mei	Ab de Raad	Frank van de Belt	
20 mei	Petra Vossegat	Geert Stauttner	opgeven maaltijd
27 mei			maaltijd
3 juni	Marga Schipper	Jan van Vliet	
10 juni	Wil Bettenhaussen	Aad Baak	
17 juni	Matthé Vermeulen	Jan van Vliet	

Nathaliegang 263 T (079) 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

Save the date
Nacht van Gebed
voor de vervolgde kerk

Vrijdag 17 tot zaterdag 18 juni.
Zie pagina 6

HALTE 2717

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur

• Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is de inloop gesloten.

Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen

Soep van de dag: elke donderdag 12.00 uur

mei-juniprogramma

5 mei	14.00 uur	Senioren Actief: 'Oorlog en bevrijding in Zoetermeer'
10 mei	18.00 uur	Buurtmaaltijd
12 mei	10.00 uur	Schrijfcafé
31 mei	18.00 uur	Buurtmaaltijd
31 mei	20.00 uur	Geloven in gesprek
2 juni	14.00 uur	Senioren actief -
9 juni	10.00 uur	Schrijfcafé
14 juni	18.00 uur	Buurtmaaltijd
28 juni	18.00 uur	Buurtmaaltijd

GELOVEN IN GESPREK

Over eenzaamheid en saamhorigheid

We hebben in onze geïndividualiseerde cultuur in toenemende mate te maken met vereenzaming van mensen. Wat valt er vanuit onze bronnen over te zeggen?

Hoe kunnen religieuze tradities een bijdrage leveren aan vermindering van eenzaamheid, met name in Zoetermeer? Welkom bij dit interreligieuze gesprek in Buytenwegh aan de hand van stellingen na de inleiding.

31 mei, 20.00 uur; Carry van Bruggenhove 25, 2717 Zoetermeer



Pastoraat, geloof en zingeving bij HALTE 2717

ZICHTBAAR ZIJN • Halte 2717 wil zichtbaar zijn in de wijk Buytenwegh als gemeenschap die zich laat inspireren door de boodschap van liefde die Jezus heeft uitgedragen. Daarom organiseert Halte 2717 zowel diaconale als levensbeschouwelijke activiteiten.

Die activiteiten rond pastoraat, geloof en zingeving zijn veelkleurig van aard. Iedere woensdagmorgen is er een pastor aanwezig om het pastoraal spreekuur te verzorgen. Samen met hem of haar kun je praten over pastorale vragen waarmee je worstelt. Een andere activiteit op het gebied van geloof en zingeving zijn de interreligieuze gesprekken. Met gelovigen die een andere godsdienst aanhangen, met name moslims, wordt van gedachte gewisseld over geloofsvraagstukken. Wil je met anderen praten over levensvragen, dan kun je naar de

themabijeenkomsten ('Druppelgesprekken') die Halte 2717 in samenwerking met Piëzo hierover organiseert. Een bijzondere vorm van zingeving is het Schrijfcafé. Samen met anderen schrijf je over een bepaald thema en kun je ervaringen met elkaar delen. Zeer de moeite waard. Kortom, ook op het gebied van zingeving is Halte 2717 zeer actief. Natuurlijk wordt u bij al deze activiteiten met open armen ontvangen. En mocht u als vrijwilliger aan de slag willen bij Halte 2717, u bent van harte welkom.

Halte zoekt ...

Op dit moment is Halte 2717 in het bijzonder op zoek naar:

- een fondsenwerver
- een medewerker externe communicatie
- een projectleider verbreding klantenkring

Raadpleeg voor meer informatie het veld 'vacatures' van de rubriek 'Doet u, doe jij mee?' op www.halte2717.nl. U kunt ook contact opnemen met buurtpastor Johan Roest T 06-8263 7362 E buurtpastor@halte2717.nl

• Joost Boogaard



ALPHA-CURSUS IN OOSTERHEEM

Waar sta jij?

GELOOF EN IDENTITEIT • 'Kijk naar de afbeelding hieronder. Als dit zwembad je relatie met God voorstelt, waar sta je dan?' Het is een vraag die veel losmaakt tijdens een bijeenkomst van de Alpha-cursus.



Ook die keer dat ik 'het zwembad' als een blauw kleed neerleg in een zaal vol met leerkrachten. Zij volgen bij mij, in het kader van het Perron Oosterheem-project Gezin-School-Kerk, een cursus over identiteit en het christelijk geloof. Als het kleed dat het zwembad moet voorstellen op de grond ligt, vraag ik de leerkrachten om een positie in de zaal in te nemen.

Eén vrouw gaat helemaal bij de muur staan. De hele middag komt ze 'gesloten' op mij over. Maar een paar dagen later krijg ik juist van haar een heel mooie reactie. Ze schrijft: 'Ik vond het ook wat confronterend dat ik zo ver van het blauwe kleed vandaan stond na verschillende kerken bezocht te hebben en

jaren vol enthousiasme te hebben meegedraaid in het jeugdwerk, dus ik denk dat die verschillende denkprocessen van mijn gezicht te lezen waren.' Persoonlijk hoop ik nog eens een volledige Alpha-cursus aan leerkrachten te mogen geven. Wat zou er op de scholen gebeuren als zij massaal in het zwembad zouden springen?

Elkaar thuis opzoeken

Eens per maand bieden we de Alpha-cursus aan senioren aan. Vooral de ochtend over vergeving maakt een hoop los. Er zijn ouderen die het zo raakt, dat ze elkaar na de cursus thuis huilend opzoeken en er met elkaar over doorpraten. Bij sommigen komt de wegstopte pijn naar boven,

anderen ervaren een stuk vrijheid en opluchting nu ze beter begrijpen hoe vergeven werkt.

Voor de ochtend over vergeving maakt een hoop los

Dit jaar hebben we als Perron Oosterheem gepioneerd met de frequentie. Wat we vooraf al dachten, blijkt te werken: senioren hebben graag wat meer tijd tussen de avonden om de opgedane informatie te verwerken.

Investing

Met een groep jongeren die nog niet toe zijn aan de belijdeniscatechisatie in de kerkelijke gemeente, draaien we dit seizoen eens per twee weken een Youth Alpha.

Eerst zijn we met hen in overleg gegaan of ze het zagen zitten en daarna hebben we commitment gevraagd.

Het is ook een hele investering voor hen, want een Alpha-cursus begint altijd met een gezamenlijk moment van eten en drinken. Dit komt de onderlinge verbinding ten goede. Ook legt het een goede basis om later die avond persoonlijke vragen te kunnen stellen over het geloof.

Samen eten en drinken als basis voor persoonlijke vragen

De filmpjes van Youth Alpha blijken voor deze groep niet geschikt, dus schakelen we over op de filmpjes die bestemd zijn voor de volwassenen. Een ouder tikte mij afgelopen zondag op de schouder. 'Mijn zoon zal het wel niet gezegd hebben, maar hij ervaart het als positief dat jullie als team voor de cursus hebben gekozen voor zijn groep. Hij heeft er echt wat aan.' Wij hopen en bidden dat deze jongeren na deze cursus wel de vrijmoedigheid hebben om zich aan te melden voor de belijdeniscatechisatie.

Voor alle leeftijden

Na de meivakantie starten we in de Oosterkerk op woensdagavond 11 mei met een introductieavond voor een Alpha-cursus voor alle leeftijden. Als u dit leest en u heeft bij het zien van de afbeelding de conclusie getrokken dat u eigenlijk dichter bij het zwembad zou willen komen, dan nodig ik u van harte uit om u aan te melden voor deze of een andere Alpha-cursus ergens in Zoetermeer.

Aanmelden kan bij
Timo Hagendijk T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com

• Timo Hagendijk
MISSIONNAIR PIONIER & JEUGDWERKER
PERRON OOSTERHEEM – OOSTERKERK

ONDER WOORDEN

De wind, wij zien hem niet

De wind, wij zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor, een briesje of een storm die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet, toch horen we haar stem die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor: de golven in de zee, het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon ik ben weer opgelucht, als na een enge droom.

Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt.

tekst: Anders Frostenson – 'Vinden ser vi inte'
vertaling: Andries Govaart
melodie: Christiaan Winter
Lied 676 – in: Liedboek.
Zingen en bidden in huis en kerk



DE PELGRIM

Ochtendgebed: elke werkdag 7.30-8.00 uur

Ontbijt: elke werkdag 8.00-8.45 uur

Avondgebed: elke dinsdag **vervroegd**: 17.00-17.30 uur (niet in schoolvakanties)

Natuurwandeling: gestopt t/m juni;

vanaf juli starten de zomerwandelingen in het Balijbos

Koffie-, thee- en aandachtschenkerij: elke woensdag, 10.30-12.30 uur, consistorie

▶ **Langeafstandswandeling**
Graag aanmelden T 06 2497 5092 of de website van De Pelgrim.
8 mei en 12 juni, start 8.30 uur,

hoofdstuk van dit bijzondere boekje 'De weg van de mens'.
19 mei, 19.30-21.30 uur, 't Centrum, € 5 per keer

▶ **Pelgrimsviering**
Je geloof delen, in gesprek met elkaar en de Ander.
8 mei en 12 juni, 16.00-17.00

▶ **Taizéviering**
Oecumenisch en meditatief, met liederen, gebeden en stilte.
22 mei en 26 juni, 19.30 uur; De Wijngaard, Moeder Teresasingsel 100; Matthé Vermeulen T 361 94 93

▶ **Martin Buber-gesprek**
We zijn toe aan het laatste

Pelgrimage 2022: 26 t/m 29 mei

De pelgrimage gaat in aangepaste vorm door van 26 tot en met 29 mei: we lopen of fietsen ook dit jaar om Zoetermeer. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom! In vier verschillende dagroutes lopen we steeds ongeveer 25 km of fietsen we in een wijdere boog 60 km. per dag. Omdat we iedere dag in een andere windrichting vanuit de Pelgrimskerk vertrekken en aankomen ontstaat als het ware de vorm van een klavertjevier. En dat hebben we dit jaar opnieuw tot thema gekozen. Het zeldzame klavertjevier, met in het hart de kruisvorm als symbool voor heelheid en voorspoed en de vier klaverblaadjes als dagthema: hoop, vertrouwen, liefde en geluk.

• Ter voorbereiding is er een bijeenkomst op 18 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in De Pelgrim, Frans Halsstraat 3.

Kosten: met routeboekje € 100, zonder € 75; informatie en opgave E info@depelgrimzoetermeer.nl of T 06-2497 5092



Wat is Alpha?

Het christelijk geloof ontdekken, dat doe je op Alpha. De plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. De plek waar alle verhalen samenkomen. Dat is Alpha. Schuif jij aan?

Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een kleine groep. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. In Nederland zijn dat er al ruim 325.000!

Voor wie?

Alpha is voor iedereen! Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En het is helemaal gratis.



Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. *Wil je een Alpha Online volgen? Dat kan ook! Dan gaat Alpha nét iets anders. De avond begint in plaats van met een maaltijd,*

met een gezellig sociaal moment. Pak lekker een kopje koffie of thee, een koekje erbij en kletsen maar! De rest van de bijeenkomst is precies hetzelfde als bij een gewone Alpha.

Onderwerpen

Er zijn in totaal ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of Alpha-weekend. Hoe lang Alpha precies duurt, verschilt per organisator. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- De Bijbel lezen: waarom en hoe?
- Hoe zit het met de kerk?

Welkom!

Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend aan tafel gaan? Ga naar de website om een Alpha te vinden!

Bron: alpha-cursus.nl



PERSPECTIEF

In deze zesde jaargang 2022 van 'Kerk in Zoetermeer' belichten we in de Perspectief-rubriek een uitgekozen tekst uit het wekelijkse leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open' en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding.

Hulp

Om de emotie van een tekst te begrijpen en om tot duidelijke taal te komen hebben we hulp nodig. Van leestekens. Goede Vrijdag lijkt op een punt. De vreselijke dood van Jezus moet het eind-punt zijn van zijn missie, van zijn boodschap over Gods Koninkrijk. Kan niet anders. Maar op Pasen groeit die punt in eerste instantie uit tot een vraagteken. Een leeg graf? Hoe kan dat? Wat betekent dat? Zou wat Jezus zei dan toch...? Nee, dat kan toch niet? Geloof in het onvoorstelbare komt maar heel voorzichtig op gang, is eigenlijk nog te veel gevraagd. Zelfs bij de verschijning van Jezus zelf blijven die puntjes en dat vraagteken. De leerlingen vinden het erg moeilijk om in Pasen als een uitroep te geloven. Het wonder is te groot. Het moet eerst doordringen. Toen, en nu nog steeds. Daarom zijn die weken tussen Pasen en Pinksteren zo belangrijk. Wit van vreugde, maar eigenlijk beseffen we het nog niet helemaal. Pasen moet landen. En laten we maar eerlijk zijn: daar hebben we hulp bij nodig. Wel, dat had Jezus al voorzien. En hij heeft die hulp beloofd. Naar woorden in **Johannes 14:26-27**:

*God de Vader zal jullie namens mij een Helper sturen.
De Heilige Geest zal jullie alles leren, alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb. Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie mee; dat is een diepere vrede dan die de wereld te bieden heeft.
Daarom: geef het niet op! Verlies de moed niet!*

Pinkster is het feest van het begrepen uitroep. We vieren dat we de Geest gekregen hebben. En elkaar. Om samen het wonder van Pasen te verstaan. Zo, dat we er in duidelijke taal over spreken. En er met liefde uit leven!

• ds. Rein Algera

PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD



Pinkster uitroep teken

in blinde chaos
woest en ledig
aangewaaid
een woord
aangereikt
een hand
oerklank
houvast

ineens
her-zien
her-vatten
en her-
leven

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

VR. 20 MEI - Daniël 3:51-90 (B:64-65)

Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing hem in eeuwigheid. Want Hij heeft ons ontrukkt aan het dodenrijk, uit de greep van de dood heeft Hij ons gered.

ZA. 21 MEI - Jesaja 40:1-5

Baan een weg voor onze God. Oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden een vlakte. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.

ZON. 22 MEI - Johannes 14:22-26

Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

MA. 23 MEI - Hebreëën 8:6-13

Zo spreekt de Heer: Niemand zal zijn naaste meer hoeven te onderwijzen en te zeggen: 'Ken de Heer!', want allen zullen mij kennen, van klein tot groot.

DI. 24 MEI - Genesis 1:1-31

In het begin schiep God de hemel en de aarde. God zei: 'Er moet licht komen', en er was licht.

WO. 25 MEI - 2 Korintiërs 1:8-11

Paulus schreef: We hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten. Dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt.

DO. 26 MEI - Efeziërs 1:15-23

HEMELVAART
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu God u geroepen heeft.

VR. 27 MEI - Johannes 15:9-17

Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

ERVARINGEN VAN EEN TAALMAATJE

'Ik geniet ervan hoe ze elkaar helpen'

IMPRESSIE • Dit verhaal gaat over communicatie met woorden. Je hebt natuurlijk ook lichaamstaal en gebarentaal, maar die zijn van een andere orde. Samen een moeilijke nieuwe taal leren verbindt, merkt taalhelp-vrijwilliger en PiëzoMaatje Casper Strookman.



Toen ik (ander) vrijwilligerswerk zocht wilde ik graag iets met taal doen. Dat was mogelijk bij Piëzo – de afkorting staat voor: Participatie, Integratie en Educatie ZOetermeer. Piëzo biedt ook een korte cursus didactiek aan en die heb ik natuurlijk gevolgd, omdat ik wel taalvaardig ben, maar weinig ervaring heb als leraar. Vervolgens kon ik een Piëzo-locatie kiezen waar ik les zou gaan geven. Dat werd Piëzo Centrum aan het Rakkersveld.

Overall vandaan

Mijn eerste 'klas' was een groep gevorderden. Die bestond uit vogels van zeer verschillende pluimage. De meesten waren vluchtelingen uit het Midden-Oosten, maar ook mensen uit China, Indonesië, Griekenland en Bulgarije. Omdat ze zich al redelijk konden redden kon ik hen al wel eenvoudige regels leren, zoals de zinsvolgorde, wanneer hebben en wanneer zijn gebruiken als hulpwerkwoord, en het verschil tussen sterke en zwakke werkwoorden.

'Mag vragen?'

Er was leuke interactie. Eén Syrische Koerd vroeg me de oren van

het hoofd: 'Mag vragen?'. Hij fungeerde ook als tolk Koerdisch-Arabisch als hij iets begrepen had en een Arabisch-talige (nog) niet. Ik heb hem uiteraard bedankt voor zijn vertalingen en zijn vragen: 'Ik ben blij met iedere vraag, want dan weet ik wat jullie niet weten.' Toen kwam corona en alles lag stil.

Het meest opvallend is de saamhorigheid in de groep

Gretig

Na de voorzichtige hervatting kreeg ik een al even heterogene groep half-gevorderden. Dat vergde een andere aanpak. Deze mensen moest je niet lastig vallen met regels, maar hen in staat stellen een eenvoudig gesprek te voeren. Daarom heb ik niet alleen gewerkt aan hun woordenschat, maar ook aan kennis van de Nederlandse cultuur en gewoonten. Soms tegelijk, aan de hand van spreekwoorden en gezegdes. Die stof zogen ze gretig op en lieten dat merken met zinnige vragen. Wel heb ik aandacht besteed aan tellen en klok kijken, en aan de uitspraak van enkele en dubbele klin-

kers. En, niet te vergeten, aan de verkiezing van de gemeenteraad.

Ik hoop te hebben bijgedragen en te kunnen blijven bijdragen aan de integratie van deze mensen in de Nederlandse samenleving. Zelf heb ik er ook veel van geleerd. Wat me het meeste is opgevallen is de saamhorigheid in de groep. Ik geniet ervan hoe ze elkaar helpen: niet alleen Iraakse en Syrische moslims en moslima's, met of zonder hoofddoek, maar ook een Georgiër en een Guineese doen mee. Taal verdeelt, maar samen een moeilijke andere taal leren verbindt.

• Casper Strookman

Casper Strookman is tot aan zijn pensioen werkzaam geweest in de juridisch-bestuurlijke sfeer en daarnaast enige jaren als rechter-plaatsvervanger. Als PiëzoMaatje had hij nog geen Oekraïners in de groep toen hij dit schreef, maar hij verwacht die wel te krijgen.



UITGELEZEN

De Bijbel lezen alsof je kersen plukt

Guus Labooy, predikant in de Protestantse Kerk, studeerde eerst medicijnen, kwam tijdens die studie tot geloof en ging theologie studeren. Voor geloofsbeginners – zoals hijzelf ooit – schreef hij een boek over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. Hij begint bij de vraag: Wat is de zin van het leven? Antwoord van de kerk: Dat wij God mogen kennen. God leer je kennen via Jezus, het hart van de Bijbel. Labooy geeft zijn lezers een korte beginnerscursus Oude en Nieuwe Testament en laat ook zien hoe de schepping over God vertelt. Uiteraard behandelt hij het toch lastige thema van de Drie-eenheid van God. Met een spiegelverhaal legt hij dit uit. Dan volgen gedachten over de mens: evenbeeld van God, én zondaar, maar vernieuwd in Jezus. Kerstfeest, Pasen en Pinksteren komen aan bod, gevolgd door 'de kerk' en 'doop en avondmaal'. Een van de laatste hoofdstukken gaat over de vertaling van christelijk geloof in een levenspraktijk met tijd voor God (stille tijd) en liefde voor de ander én jezelf.

In zijn voorwoord geeft Labooy het advies het boek te lezen alsof je kersen plukt. Dat raadt hij ook aan voor wie begint met het lezen van de Bijbel. 'Laat moeilijke teksten gewoon hangen. Misschien kan je er later bij.'

Guus Labooy, 'Christelijk geloof voor eeuwige beginners', Utrecht: KokBoekencentrum, 2021, € 14,99

Daarom geeft hij af en toe ook een paragraaf 'doordenken' voor de liefhebbers.

Ondanks zijn leesadvies blijkt zijn boek toch stevige kost. Hij bestemt het voor zowel individueel gebruik als kringwerk.

Wat mij betreft is alleen lezen zonder gesprek erover te mager. Dit boek vraagt gewoon om communicatie en is er ook voor gemaakt met suggesties voor te lezen bijbelgedeelten en boeiende gespreksvragen. Het heeft zeker ook waarde voor wie in de kerk geboren en getogen is. Gebruik het bij jouw gesprek met anderen. Eenvoudig geformuleerd vind je woorden om te duiden wat je wel weet maar toch moeilijk aan een ander kan doorgeven. Dit boek helpt om over je geloof te spreken in verstaanbare taal.

• Joke Westerhof

